



persbericht

Plaquette voor Wolderse oorlogsslachtoffers

In september 2005 is op initiatief van de Stichting Heemkunde *Van Wilre tot Wolder* een herdenkingsplaquette onthuld voor Arthur Sugas, een Amerikaanse luchtmachtpiloot die in de Tweede Wereldoorlog met zijn vliegtuig is neergestort in Wolder. De plaquette is aangebracht aan de kerk van Wolder. De stichting heeft toen aangekondigd er naar te streven ook een gedenkplaquette aan te brengen met de namen van Wolderse oorlogsslachtoffers. Het betreft burger- en militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in Nederlands Indië, in Nieuw Guinea en van latere militaire acties en missies. Het gaat om personen die een relatie hebben gehad met Wolder (Oud-Vroenhoven), er geboren zijn of er gewoond hebben.

De volgende namen zijn bij de stichting bekend en met de familie van deze getroffen is inmiddels contact gelegd: Franciscus Simon **Aarts** - Paulus Nicolaas **Crauwels** - Nicolaas Hubertus **Haesen** - Hendrik **Hecker** - Winandus Hubertus **Vandenboorn** - Hendrikus Petrus Maria **Van Rooy** - Paul August **Veerkamp** - Gerard Jozef Henri Marie **De Vet**.

Van onderstaande drie slachtoffers heeft de stichting nog geen familie kunnen traceren. Toch zou zij ook graag met de nabestaanden van deze personen in contact willen komen. Wie kan ons daarbij helpen?

Het gaat om: **Cornelis Johannes Hubertus Nijssen**, geboren te Oud-Vroenhoven op 27 december 1904 en op 18 augustus 1944 om het leven gekomen tijdens het bombardement op het Amelie Quartier. Het toenmalige adres van Cornelis was Statensingel 15, Maastricht. **Joseph Servatius Smeets**, geboren te Oud-Vroenhoven op 1 maart 1911 en op 26 september 1944 in Meerssen dodelijk getroffen tijdens een ontploffing van munitie. De heer Smeets diende bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Zijn stoffelijke resten rusten op het kerkhof van Limmel. **Peter Antonius Smits** (broeder van de Congregatie der broeders van de Onbevleete Ontvangenis van Maria, bekend onder de kloosternaam Reginaldus), geboren op 4 september 1904 te Blerick. Bekend is ook dat Peter op 22 april 1918 verhuisd is van de Julianastraat 21 te Blerick naar Oud-Vroenhoven en op 5 oktober 1944 te Nijmegen om het leven is gekomen door granaatvuur.

De stichting Heemkunde *Van Wilre tot Wolder* vindt het belangrijk om de namen van alle Wolderse slachtoffers op te sporen. Dat is niet eenvoudig. Vandaar dat wij een beroep op u doen. Weet u namen van andere slachtoffers, dan stellen wij het zeer op prijs als u die aan ons wilt doorgeven. Ook als u meent dat er een naam onterecht bijstaat, vernemen wij dat graag.

Gegevens kunt u sturen naar: secretariaat@heemkundewolder.nl.

U kunt ook bellen met Léon Schoenmakers, telefoon 043 - 343 29 05.

Hartelijk dank!

Stichting Heemkunde *Van Wilre tot Wolder*

Maastricht-Wolder, oktober 2006